

30 Ιουλίου 2023

Γέροντας, π. Σίμων Αρβανίτης, Το περιβόλι του, η αποκατάσταση της αγάπης, η απομάκρυνση από το κακό!

/ Αγίων και Γερόντων παραινέσεις



Γέροντας, π. Σίμων Αρβανίτης (1901-1988).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Ο Γέροντας μού έλεγε πολλές φορές:

- Ζωσιμά, έχω ένα μεγάλο περιβόλι που έχει όλα τα καλά.

Εγώ το πίστευα κατά γράμμα αυτό, γιατί ο Γέροντας δεν ήθελε ποτέ να αστειεύεται και να λέει πράγματα όχι αληθινά.

Και ήθελα πολύ να μάθω που έχει το περιβόλι.

Και με ρωτούσε επανειλημμένα:

- Ξέρεις που έχω το περιβόλι μου;

Εγώ βέβαια δεν το ήξερα και απαντούσα αρνητικά.

Και προσέθετα πως επιθυμώ πολύ να ξέρω που βρίσκεται το περιβόλι αυτό.

- Να το βρεις, μου έλεγε.

Δεν μπορούσα να καταλάβω πέρα για πέρα τα λόγια του για το περιβόλι και δεν αντιλαμβανόμουν το λόγο για την απόκρυψη του τόπου που αυτό βρίσκεται.

Ο Γέροντας μιλούσε παραβολικά και εγώ έψαχνα να ανακαλύψω το περιβόλι του στη γη!

Όταν διάβασα το βίο του Αγίου Ευφροσύνου του Μαγείρου, που πήγαινε στον Παράδεισο και χάριζε ωραία μήλα, τότε κατάλαβα πως ο Γέροντας μιλούσε για 'κείνο το περιβόλι, τον Παράδεισο...

Επίσης μας συμβούλευε να πολεμούμε το θυμό και τη μνησικακία. Και μας υπενθύμιζε την προτροπή του αγίου Αποστόλου Παύλου «ο ήλιος μη επιδυέτω επί τω παροργισμώ υμών», να μην αφήνουμε να βασιλέψει ο ήλιος έχοντας μέσα μας πίκρα και μνησικακία, αλλά ο καθένας μας να τρέχει πρώτος και να ζητήσει συγγνώμη από τον αδελφό του και να αποκατασταθεί η αγάπη.

«Κάποτε, έλεγε ο Γέροντας, διάβαζα τον 36ο Ψαλμό. Σημείωσα και πρόσεξα ιδιαίτερα τους στίχους: 25 Νεώτερος εγενόμην και γαρ εγήρασα και ουκ είδον δίκαιον εγκαταλελειμμένον, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους· 26 όλην την

ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έσται. 27 έκκλινον από κακού και ποιήσον αγαθόν και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος· (οι στίχοι 25-27).

[Μετάφραση: Ήμουν νέος και τώρα γέρασα (και σε όλο αυτό το διάστημα) δεν είδα δίκαιο άνθρωπο να εγκαταλείπεται από το Θεό, ούτε τους απογόνους του να ζητιανεύουν ψωμί. 26 Ο δίκαιος όλες τις μέρες (της ζωής του) δίνει ελεημοσύνη και δανείζει και οι απόγονοί του είναι ευλογημένοι. 27 Απομακρύνσου από το κακό και κάνε το καλό. Έτσι θα κατασκηνώσεις παντοτεινά (στον ουρανό)]. Μετάφραση Αθανάσιος Ι. Δεληκωστόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου, από το βιβλίο του το «Ψαλτήριον σε νεοελληνική απόδοση», Αθήναι 1999.

Οι λόγοι αυτοί του Ψαλμωδού με έβαλαν σε σκέψεις πολύ σοβαρές και αποφάσισα περισσότερο από κάθε άλλη φορά να πετάξω την κακία από πάνω μου.

Με τη δύναμη της πίστεως αγωνίσθηκα να τους εφαρμόσω.

Και αν κατόρθωσα κάτι μέχρι τη στιγμή αυτή, το κατόρθωσα με τη δύναμη της πίστεως».

Από το βιβλίο του Μοναχού Ζωσιμά, «Ιερομόναχος Σίμων Αρβανίτης, 1901-1988), Η ζωή και το έργο του».

PERMANENTLY_REMOVED