

5 Αυγούστου 2023

Αγία Ολυμπιάς: «Κλείσε το σκήνωμά μου σε νεκροθήκη και βάλε την σ' ένα πλοίο και άφησέ το ελεύθερο να πλέει...»!

[Ορθοδοξία / Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





Η αγίας Ολυμπιάς.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Πριν να κηδευθεί το αγίο της σώμα [της αγίας Ολυμπιάδας], φαίνεται σε όνειρο στον μητροπολίτη της ίδιας πόλης των Νικομηδίων λέγοντας· «Κλείσε το σκήνωμά μου σε νεκροθήκη και βάλε την σ' ένα πλοίο και άφησέ το ελεύθερο να πλέει. Σ' όποιον τόπο σταθεί το πλοίο αφού βγήτε στη στεριά, εκεί να με θάψετε».

Έκανε ο μητροπολίτης αυτό που σε οπτασία του ελέχθη και έβαλε το σώμα με την νεκροθήκη σ' ένα πλοίο και το άφησε να πλέει και έφθασε κατά τα μεσάνυχτα στην παραλία μπροστά στην αψίδα του ναού του αγίου Θωμά στους Βρόχθους και σταματά εκεί χωρίς να προχωρεί παρά πέρα.

Κι εκείνη την ώρα, άγγελος Κυρίου φαίνεται στ' όνειρο στον ηγούμενο και στον φύλακα αυτού του πανσέπτου οίκου να λέει· «Σηκωθείτε· και τη νεκροθήκη, που θα βρείτε στο πλοίο που αράζει στην παραλία μπροστά στην αψίδα, τοποθετείστε την στο θυσιαστήριο».

Κι όταν αυτό τους ειπώθηκε, βλέπουν όλες τις πύλες της εκκλησίας αυτόματα ανοιγμένες. Κι εκείνοι, επειδή ακόμη κοιμόνταν, τους φάνηκε φαντασία το συμβάν.

Έκλεισαν τις πύλες και πάλι φανερώνεται ο άγγελος μέχρι και τρίτη φορά επιμένοντας και με αυστηρότητα λέγοντας· «Βγείτε και πάρετε τη νεκροθήκη της όσιας Ολυμπιάδας, γιατί πολλά υπέμεινε για την αγάπη του Θεού και τοποθετείστε την στο θυσιαστήριο».

Τότε, αφού σηκώθηκαν και είδαν πάλι τις πύλες της εκκλησίας ανοιγμένες, χωρίς πια να αμφισβητήσουν τίποτε, πήραν τα άγια Ευαγγέλια, τον Σταυρό και μανουάλια με κεριά και θυμίαμα και σχηματίζοντας λιτανεία βγήκαν στην αψίδα.

Βρήκαν το άγιο της όσιας λείψανο στο πλοίο και αφού συνάχθηκαν όλα τα μοναστήρια τα γυναικεία και τα ανδρικά, με λαμπάδες και με μεγάλη δοξολογία και ευχαριστία στον Θεό, τοποθέτησαν το άγιο σκήνωμα στο θυσιαστήριο του αγίου οίκου του αποστόλου Θωμά στους Βρόχθους.

Εκεί, στο άγιο της μνήμα, πολλές θεραπείες ήταν δυνατό να ιδεί κανείς, καθώς διώχνονταν ακάθαρτα πνεύματα και ποικίλες αρρώστιες απομακρύνονταν.

Η αγία και όσια μακαρία Ολυμπιάς, δούλη του Θεού, πέθανε στις 25 Ιουλίου¹, όταν βασίλευε ο Αρκάδιος² ο ευλαβέστατος και ευσεβέστατος βασιλιάς, και συγκαταλέχθηκε στο χορό των όσιων ομολογητών, για να συμβασιλεύει αιώνια με τον αθάνατο βασιλέα Χριστό τον Θεό μας.

1. Η Ολυμπιάς πέθανε το 408.
2. Αρκάδιος αυτοκράτορας 395-408.

Από το βιβλίο του Δημητρίου Τσάμη, «Μητερικόν», τόμος Α', έκδοση της Αδελφότητας «Η Αγία Μακρίνα», Θεσσαλονίκη 1990.

MISSING_ARG_ACCESS_TOKEN