

Η Παναγία και η σύγχρονη γυναίκα

[Ορθοδοξία](#) / [Κοινωνικά θέματα](#) / [Πνευματική ζωή](#)

[Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός, Δρ. Θεολογίας](#)



«Δεν θα έπρεπε μια γυναίκα να περιορίζει τα όνειρά της επειδή είναι γυναίκα. Δεν θα έπρεπε να κινδυνεύει όταν αποφασίζει να απορρίψει έναν σύντροφο. Δεν θα έπρεπε να υφίσταται αδιάκριτα, προσβλητικά βλέμματα, προκλητικά, παραβιαστικά σχόλια, επικίνδυνες, κακοποιητικές συμπεριφορές. Δεν θα έπρεπε να ζει στα ασφυκτικά στερεότυπα που δημιούργησε η πατριαρχική κοινωνία και συντηρεί και αναπαράγει η εσωτερικευμένη πατριαρχία και ένας συνειδητός ή ασυνείδητος μισογυνισμός» (Περιοδικό Κ, Γυναίκες).

ζώντας το στα πλαίσια της αγάπης. Και θα παραμείνει μάνα του Θεανθρώπου, βοηθός στην ανατροφή των άλλων παιδιών του Ιωσήφ, δείχνοντας ευγνωμοσύνη σε κάποιον που υπερέβη τα κοινωνικά όρια από αγάπη και υπακοή στον Θεό, ενώ θα ακολουθήσει τον Υιό και Θεό της μέχρι το τέλος. Θα καταστεί η Μητέρα της Ζωής και μητέρα όλων των ανθρώπων, δείχνοντάς μας πως δεν είναι ό,τι δικαιούμαστε η προτεραιότητα, αλλά Εκείνος στον Οποίο ελπίζουμε.

Η σύγχρονη γυναίκα παλεύει για τα όνειρα και τα δικαιώματά της και καλώς πράττει. Δεν είναι εύκολο να αφεθεί στο θέλημα του Θεού και στην αγάπη της Παναγίας, όταν αυτό εκλαμβάνεται ως παθητικότητα και βόλεμα μιας κοινωνίας που ξεχνά τον Θεό. Δεν σεβόμαστε την γυναίκα, διότι δεν πιστεύουμε με γνησιότητα και δύναμη στον Θεό. Και δυσκολεύεται η γυναίκα διότι μέσα της αφέθηκε σε μια προσπάθεια να περιορίσει την φύση που την θέλει μάνα για να ζήσει την πληρότητα, ενώ δεν έχει καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ελευθερία που το εγώ υπόσχεται και την αγάπη που χρειάζεται αμοιβαιότητα και αλληλοσεβασμό. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Ας βοηθήσει η Παναγία.

themistoklismourtzanos.blogspot.com

MISSING_ARG_ACCESS_TOKEN