

5 Οκτωβρίου 2023

Αγία Γαβριηλία, Εάν αυτή την στιγμή ερχόταν ο Ιησούς Χριστός ορατά, θα πέθαινα απ' τον φόβο μου...

/ [Αγίων και Γερόντων παραινέσεις](#)





Αγία Γαβριηλία (1897-1992).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Για την ελεημοσύνη

Μια φορά ήρθε μια συντροφιά από νέους και νέες. Και κάποια στιγμή λέει ένας απ' αυτούς (που κέρδιζε πάρα πολλά χρήματα από την δουλειά του):

- Εγώ πάντως, εάν αυτή την στιγμή ερχόταν ο Ιησούς Χριστός ορατά, θα πέθαινα απ' τον φόβο μου.

Του λέω:

- Γιατί τόσος τρόμος; Αντί να πέσεις στα πόδια του και να χαρείς;

Και λέει:

- Γιατί τίποτε δεν κάνω απ' αυτά που πρέπει.

- Σαν τι δηλαδή;

Λέει:

- Ε, να, ελεημοσύνες, καλωσύνες. Κι όχι μόνο αυτά, αλλά έχω και επαγγελματικά, αντιζηλίες.

Λέω:

- Βάλε αρχή. Άρχισε με κάτι που λέει η Παλαιά Διαθήκη. Δίνε το 10% των απολαβών σου και τότε θα έχεις ένα κομμάτι της συνείδησής σου ήσυχο. Χαρά, χαρά.

Σε λίγες μέρες μου στέλνει μήνυμα:

- Έχω έτοιμο το 10% πού θα το δώσουμε;

Λέω:

- Στην τάδε οικογένεια.

Τον δεύτερο μήνα, έστειλε πάλι. Από τότε όμως, εξαφανίσθηκε.

Και λέω, είδες τι δύσκολο είναι να δώσεις ακόμα και το 10%; Γιατί όταν έχεις ένα χιλιάρικο, δίνεις εκατό με χαρά. Όταν έχεις ένα εκατομμύριο, να δώσεις 100 χιλιάδες, το σκέφτεσαι... Όταν όμως έχεις δύο και τρία εκατομμύρια... χάθηκες!

Αυτό είναι το κακό!

Θυμάμαι, παλιά, όταν είχα ως λαϊκή το θεραπευτήριο μου στην Αθήνα, έκανα μια θεραπεία σε κάποιον άνθρωπο πάρα πολύ... εκατομμυριούχο, κι επειδή η σύζυγός του ήταν φίλη μου, δεν του έπαιρνα χρήματα.

Μια μέρα, την ώρα που του έκανα τον αυχένα, μου λέει: «Ξέρετε, ο Χριστός δεν είπε τίποτε κατά των πλουσίων... Τα έβγαλαν οι Παπάδες όλα αυτά»!

«Βέβαια!» του λέω «τίποτε δεν είπε μόνο ότι πολύ δύσκολα θα μπουν στην Βασιλεία των Ουρανών».

Από τότε είπε στη γυναίκα του ότι δεν θα ξανάρθει. Έχασε αυτός όμως. Γιατί δεν του έπαιρνα χρήματα!..

Ένας άλλος πάλι, εργοστασιάρχης κι αυτός, έρχεται πριν λίγα χρόνια και μου λέει: «Σκέφτομαι να αποσυρθώ. Αλλά τι θα γίνει; Πεντακόσιοι άνθρωποι που δουλεύουν στο εργοστάσιό μας περιμένουν ψωμί από μένα».

«Και σεις» του λέω, «Περιμένετε από τους πεντακόσιους. Και πολύ περισσότερο από ψωμί!

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι! Αυτό αποκλείεται να το καταλάβω!

Πάντως είναι πολύ δύσκολο πράγμα να πείσεις έναν άνθρωπο που δεν το έχει μέσα του να δώσει.

Συνεχίζεται

Απόσπασμα από το βιβλίο «Γερόντισσα Γαβριηλία 2.10.1897-28.3.1992, Η Ασκητική της Αγάπης» των εκδόσεων Πορφύρα.

MISSING_ARG_ACCESS_TOKEN