

15 Οκτωβρίου 2023

Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, Η σύλληψη από τους πειρατές, το παράδοξο συμβάν για την απελευθέρωσή και το νέο θαύμα που επακολούθησε!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





Ἅγιος Ευθύμιος ο Νέος. (Φωτογραφία από <https://www.saint.gr/2599/saint.aspx>).

(Διασκευή, επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Ο όσιος Ευθύμιος ο Νέος, λόγω της μεγάλης ενόχλησης που του δημιουργούσαν στον Άθωνα πολλοί ασκητές οι οποίοι κατέφευγαν σ' αυτόν, αφού βρήκε τον όσιο Ιωάννη τον λεγόμενο Κολοβό -όχι, βεβαίως, τον παλιό που μας είναι γνωστός από το Γεροντικό- και μαζί με κάποιον άλλον που ονομαζόταν Συμεών, άνδρες και οι δύο ασκητικότετοι και θεοφόροι, και συγχρόνως και ιερείς και θερμοί λάτρεις της ησυχίας, ανεχώρησαν για την Νήσο των Νέων.

Το νησί αυτό που σήμερα ονομάζεται Άγιος Ευστράτιος ήταν έρημο και ακατοίκητο και γι' αυτό προσφερόταν για την άσκησή που επιθυμούσαν. Αλλά και

εκεί ο παμμόχθηρος και παγκάκιστος πολέμιος δεν τους άφησε να διανύσουν τον δρόμο της ασκήσεως την οποία ήθελαν χωρίς να τους βάλει εμπόδια.

Διότι, κατόπιν παραχωρήσεως Θεού, Άραβες πειρατές που λυμαίνονταν τότε όλο το Αιγαίο πέλαγος -μέχρι της ανακαταλήψεως της Κρήτης από τους Βυζαντινούς- προσορμίστηκαν στο ξερονήσι και αποβιβάστηκαν.

Και αντί κανενός άλλου πλουσίου λαφύρου, οι πειρατές άρπαξαν ως αιχμαλώτους τους τρεις οσίους Πατέρες και τους επιβίβασαν σε μία λέμβο τους.

Ακούστε, όμως, τι το παράδοξο και θαυμάσιο επακολούθησε μετά την αιχμαλωσία των Πατέρων.

Αφού, λοιπόν, οι πειρατές έκλεισαν τους οσίους σε μία λέμβο, περισυνέλεξαν και σύλησαν και όσα παλιόρουχα -και αυτά τρίχινα- και εργαλεία ασήμαντα, όπως και τα παραμικρά βιβλιάρια τα οποία βρήκαν και τα φόρτωσαν σε άλλη λέμβο.

Έτσι, αφού, πέτυχαν και ούριο άνεμο, απομακρύνθηκαν από το νησί ένα περίπου μίλι. Εκεί, οι πειρατές διαπίστωσαν ότι η μία από τις λέμβους, παρόλο που έπνεε βοηθητικός άνεμος, έμοιαζε σαν να κρατιόταν αοράτως και δεν μπορούσε να προχωρήσει.

Οι Άραβες αντιλήφθηκαν πως κάτι θαυμαστό συνέβαινε, επειδή οι ίδιοι θέλησαν να βλάψουν τους δούλους του Θεού οι οποίοι ούτε καν διανοήθηκαν να τους βλάψουν αυτούς.

Γι' αυτό έπεσαν στα πόδια των οσίων Πατέρων και ζήτησαν συγγνώμη την οποίαν και έλαβαν.

Την ίδια στιγμή η ακίνητη λέμβος επέστρεψε στο νησί, ενώ και οι άλλοι πειρατές επέστρεψαν στο νησί με την δική τους λέμβο και αποκατέστησαν τους Πατέρες στα καταλύματά τους.

Αλλά εκτός από το θαύμα αυτό συνέβη και ένα δεύτερο.

Επειδή ένας εκ των Αράβων πειρατών θύμωσε γιατί η λέμβος του ξαναγύρισε στο νησί άρχισε να κτυπά τον όσιο Ιωάννη τον Κολοβό.

Και τότε απευθύνθηκε προφητικά προς αυτούς ο όσιος Ευθύμιος λέγοντας τους:
– Ω, Άραβες, εάν μας γυρνούσατε ειρηνικά στα κελλιά μας και εσείς εν ειρήνη θα γυρνούσατε στα σπίτιά σας! Αλλά επειδή εξοργίσατε τον Θεό μ' αυτό που έκανε ο αδελφός σας θα δείτε τι θα πάθετε σε λίγο!

Έτσι, αφού απέπλευσαν οι Άραβες από το νησί την ίδια στιγμή πραγματοποιήθηκε και η πρόρρηση του οσίου Πατρός.

Τα περιπλέοντα και περιπολούντα στα νησιά του Αιγαίου βυζαντινά πλοία, κατέλαβαν την λέμβο μέσα στην οποία βρισκόταν ο πειρατής που συμπεριφέρθηκε άσχημα στους οσίους.

Εν τω μεταξύ η άλλη λέμβος με τους πειρατές οι οποίοι φέρθηκαν καλά στους Πατέρες διασώθηκε ανέλπιστα.

Ο όσιος Ευθύμιος ο Νέος τιμάται στις 15 Οκτωβρίου.

Διασκευή από τον «Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας», τόμος 10ος, μήνας Οκτώβριος.

MISSING_ARG_ACCESS_TOKEN