

23 Ιανουαρίου 2024

**Άγιος Κλήμης, Έγινε ολοφώτεινος στην Θ.
Λειτουργία, Θεράπευσε όλους τους ασθενείς και
οι στρατιώτες φοβήθηκαν μήπως γίνει στάση!**

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





*Ιερομάρτυρας Κλήμης Επίσκοπος
Αγκύρας.*

(Διασκευή, επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Ο Ιερομάρτυρας Κλήμης, Επίσκοπος Αγκύρας γνωρίστηκε με τον Μάρτυρα Αγαθάγγελο όταν μεταφερόταν από την Ρώμη στην Νικομήδεια, για να συνεχιστούν τα σκληρά βασανιστήρια στα οποία υποβαλλόταν για να απαρνηθεί τον Χριστό.

Ο Αγαθάγγελος, ποθώντας και ο ίδιος να μαρτυρήσει για τον Χριστό μπήκε και αυτός στο καράβι που θα μετέφερε τον Επίσκοπο Αγκύρας, αφού πρώτα πλήρωσε τα ναύλα στους ναύτες. Έτσι, πλησίασε τον Ιερομάρτυρα Κλήμη και στην συνέχεια συμμετείχε και ο ίδιος σε όλα τα σκληρά βασανιστήρια που υπέστη ο Επίσκοπος

Αγκύρας.

Ενώ, μάλιστα, ταξίδευαν για αρκετές μέρες στην θάλασσα οι δύο άγιοι δεν έφαγαν ούτε ήπιαν κάτι, γιατί ο Κύριος τους έστελνε ουράνια τροφή και, έτσι, τρέφονταν και οι ίδιοι με τον άρτο των αγγέλων. Για τον λόγο αυτό αρνήθηκαν ευγενικά την πρόταση των στρατιωτών να τους δώσουν φαγητό από το δικό τους.

Όταν έφτασε το καράβι τους στην Ρόδο οι λοιποί επιβάτες κατέβηκαν για να προμηθευτούν τροφές, ενώ οι δύο άγιοι έμειναν στο πλοίο και ειδοποίησαν τον Αρχιερέα του νησιού ο οποίος ονομαζόταν Φωτεινός να τους μεταδώσει την Θεία Κοινωνία.

Και, πράγματι, ο Επίσκοπος Φωτεινός πήγε εκεί περιστοιχιζόμενος από πολλούς κληρικούς και πιστούς. Ο Επίσκοπος παρακάλεσε τους στρατιώτες - φύλακες να απελευθερώσουν για λίγο τους δύο αγίους για να μπορέσουν να πάνε στον ναό να εκκλησιαστούν και να μεταλάβουν. Πράγμα που έγινε.

Στο ευαγγέλιο που διαβάστηκε κατά την ακολουθία οι δύο άγιοι άκουσαν το: «Μη φοβείσθε από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείνει!»! Αυτό τους έφερε δάκρυα στα μάτια από την γλυκύτητα και την χαρά που τους προξένησαν τα λόγια αυτά, ενώ οι παριστάμενοι έκλαψαν από συμπόνια στους αγίους.

Ο Αρχιερέας της Ρόδο Φωτεινός ζήτησε από τον Επίσκοπο Κλήμη να λειτουργήσει και όλοι όλοι οι εκκλησιαζόμενοι είδαν πως Ιερομάρτυρας φαινόταν ολοφώτεινος μπροστά στην Αγία Τράπεζα και στον αέρα βρισκόταν ένα πλήθος Αγγέλων οι οποίοι απάστραπταν! Γι' αυτό και όσοι συμμετείχαν στην θαυμαστή αυτή Θεία Λειτουργία έπεσαν κατά γης, μη μπορώντας να βλέπουν εκείνο το το ανείπωτο φως.

Όταν μετά το πέρας της ακολουθίας έγινε γνωστό το θαύμα αυτό στην πόλη μαζεύτηκαν οι κάτοικοί της -ανάμεσά τους βρίσκονταν και πολλοί ειδωλολάτρες- μεταφέροντας και τους ασθενείς τους οποίους απέθεσαν με ιδιαίτερη ευλάβεια και πίστη στα πόδια των αγίων .

Ο Επίσκοπος Αγκύρας, Ιερομάρτυρας Κλήμης έθεσε τα χερίά του πάνω τους και θεραπεύτηκαν, αμέσως, όλοι!

Για τον λόγο αυτό πολλοί ειδωλολάτρες πίστεψαν στον Χριστό.

Αυτό φόβισε τους στρατιώτες οι οποίοι ανησύχησαν μήπως γίνει κάποια στάση εναντίον τους και τους αρπάξουν τους αγίους μέσα από τα χέρια τους.

Έτσι, τους έδεσαν γρήγορα γρήγορα τους έβαλαν στο καράβι και αναχώρησαν!

Συνεχίζεται

Διασκευή από τον «Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας», μήνας Ιανουάριος, τόμος α'.

MISSING_ARG_ACCESS_TOKEN