

27 Ιανουαρίου 2024

## Εποχική Θεολογία;

[Ορθοδοξία](#) / [Κοινωνικά θέματα](#) / [Πνευματική ζωή](#)

[π. Σπυρίδων Σκουτής, Εφημέριος Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ](#)



**Θα ζήσουμε στην εποχή στην οποία κάποιος θα παντρεύεται το χαλί, το βάζο ή το κομοδίνο και από κάτω στα σχόλια θα διαβάζουμε την ευχή: «Να ζήσετε!».**

Στη συνέχεια θα βλέπεις θεολόγους και καθηγητάδες να το ντύνουν όλο αυτό με τη θεολογία του προσώπου, της επιθυμίας κλπ.

Το πνεύμα του αντιχρίστου είναι ήδη εδώ. Το ένα πλοκάμι του έχει τίτλο:

«αλλοιωμένη Θεολογία ή Θεολογία της προσωπικής επιθυμίας». Προσπαθούμε να κάνουμε θεολογία το κάθε πάθος και να βαπτίζουμε ως δικαιωτισμό κάθε μορφή επιθυμιών που έρχεται στο κεφάλι μας. Και όλα αυτά διότι δεν βλέπεις πουθενά αγιασμό και αγιότητα. Ο καθένας μιλάει από αυτά που διάβασε ή σπούδασε χωρίς όμως να υπάρχει Άγιο Πνεύμα. Η θεολογία οφείλει να αγκαλιάζει και να μεταμορφώνει την εκάστοτε πραγματικότητα, όχι όμως προς ικανοποίηση της εποχής αλλά προς θεραπευτική μεταμόρφωση του ανθρώπου. Διαφορετικά, έχουμε μια νεκρή θεολογία ή μια θεολογία που γίνεται μαριονέτα του καθενός.



Μου κάνει εντύπωση που όλες αυτές τις μέρες πολλά μέλη ευαίσθητων κλάδων δεν μιλάνε. Σιωπή από κάποιους θεολόγους, ακαδημαϊκούς καθηγητές, νομικούς, ψυχολόγους κλπ. Η απάντηση είναι «Γιατί φοβούνται». Άλλος φοβάται μη χάσει τη θέση του, άλλος μη χάσει τα likes, τις πωλήσεις βιβλίων, την ακαδημαϊκή έδρα κλπ. Εξαιρέσεις ελάχιστες. Παντού να καλύψουμε τα νώτα μας και απλά να ξημερώσει ήρεμα η επόμενη μέρα.

Διαβάζουμε ανοησίες αυτές τις μέρες του στυλ: Η σεξουαλικότητα και η επιθυμία δεν έχει σχέση με την εν Χριστώ σωτηρία ή το πρόσωπο κλπ. Δεν έχει σημασία αν απατάς τη γυναίκα σου αν δεν περνάς καλά, δεν έχει σημασία αν κάνεις σεξουαλικά όργια κλπ. Δεν έχει τίποτα καμία σημασία, αρκεί να κάνεις μια μικρή προσευχούλα το βράδυ, να πηγαίνεις εκκλησία, να ανάβεις το κεράκι σου και να ξέρεις ότι ο Θεός θα σε σώσει διότι απλά δεν βλέπει τίποτα παρά μονάχα την καρδιά του ανθρώπου. Θέλω να δω όλους αυτούς όταν θα νομοθετηθεί η

κτηνοβασία, η πολυγαμία ή ακόμα και η παιδεραστία τι θα λένε. Μήπως θα ξεφυτρώσει νέα θεολογία προς τέρψη της εποχής;

Να το πω λίγο ωμά; Για κάποιους η θεολογία πάει ανάλογα με τις ορέξεις που έχουν ανάμεσα στα πόδια τους. Λυπάμαι αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα.

Εδώ άγιοι έφτυσαν αίμα για να λάβουν πνεύμα με απίστευτο αγώνα και ο άλλος θέλει σωτηρία με τζάκι, κρασάκι και καπνιστό σολωμό.

Απαγορεύεται πλέον να λες τη λέξη αμαρτία. Στην ουσία για τους περισσότερους δεν υπάρχει ή απλά θα σου πούνε ότι είναι η απουσία αγάπης και μέχρι εκεί. Παντού κολλάνε τη λέξη «ΑΓΑΠΗ» αλλά ξεχνούν ότι αγάπη χωρίς αλήθεια και δικαιοσύνη είναι νεκρή και εκπίπτει σε ένα ιδιοτελές συναίσθημα.

Παρακολούθησα σε μια εκπομπή της κα. Κουτσελίνη τη συνέντευξη μιας κοπέλας που δήλωνε: ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΞ. Σε λίγο θα μπει ως επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία. «Έλα μωρέ δίνω το κορμί μου για το χρήμα, δεν πειράζω κανέναν, οπότε είμαι μια χαρά. Α! Μην ξεχάσω! Πάω στην Εκκλησία και ανάβω το κεράκι μου.» . Όταν της έγινε ερώτηση σχετικά με την προσωπική της ηθική, η απάντηση ήταν : «Απλά να μην κάνεις κακό στον διπλανό σου και όλα καλά».

Τσάμπα όλες οι μετάνοιες και τα μαρτύρια των Αγίων. Σε λίγο θα τα χαρακτηρίζουμε ακρότητες. Οι περισσότεροι είναι με την Εκκλησία όταν και όπως τους βολεύει.

Θέλουμε να ράψουμε θεολογικά μια σωτηρία ανάλογα με το τι έχουμε στο κεφάλι μας. Έχεις τον άλλον από τον καναπέ με το i-mac και το ουϊσκάκι να σου λέει για σωτηρία με άρρητα ρήματα του στυλ: «Δεν έχουν σημασία οι νηστείες, η προσευχή, έχει να κάνει με τη στάση ζωής, ο εκκλησιασμός δεν είναι απαραίτητος, ενώ η εξομολόγηση είναι περιττή αρκεί να έχεις κανένα life couch.

Τρέλα, τραγωδία και παρωδία . . .

Πονηρές εποχές, με θεολογικό μίξερ προσωπικών και φαντασιακών απόψεων.

Θύμα; Ο κόσμος. Υπάρχουν κάποιοι εκεί έξω που διψάει η ψυχούλα τους για σωτηρία και έλεος και δεν βρίσκουν λιμάνι να ξαποστάσει η ψυχή τους.

Ο Θεός να μας ελεήσει . . .

**euxh.gr**

**MISSING\_ARG\_ACCESS\_TOKEN**