

18 Οκτωβρίου 2012

«Πρέπει να ξεκινήσουμε με τον εαυτό μας και όχι να προσπαθούμε να αλλάξουμε τους άλλους»

Γέρων Θαδδαίος της Βιτόβνιτσα

[Πολιτισμός / Μορφές](#)

[Κατερίνα Χουζούρη](#)

Ἐν πλῶ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Βίος και διδαχές του γέροντα Θαδδαίου της Βιτόβνιτσα

«Κάνουμε κριτική στους πολιτικούς μας, που είναι στην εξουσία, αλλά είναι και εκείνοι παιδιά μας. Είμαστε εμείς, οι παλιότερες γενιές, που έχουμε την ευθύνη, διότι δεν δώσαμε σ' αυτούς καλό παράδειγμα. Είμαστε μια εικόνα των γονιών μας, των περασμένων γενεών και από αυτές δεν καταφέραμε να μάθουμε και πολλά. Τώρα εμείς είμαστε οι υπόλογοι, διότι αποτύχαμε να βάλουμε τα παιδιά μας στο

σωστό δρόμο. Πρέπει να ξεκινήσουμε με τον εαυτό μας και όχι να προσπαθούμε να αλλάξουμε τους άλλους. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι πρέπει να διορθώσουμε τους εαυτούς μας - να εργαστούμε τη σωτηρία μας και πολλοί τριγύρω μας θα σωθούν. Πρέπει να παλέψουμε να είμαστε πάντοτε αγαθοί, καλοί και ήσυχοι - ειρηνευμένοι, έτσι ώστε οι άνθρωποι να νιώθουν πάντοτε ειρήνη και ησυχία όταν είμαστε παρόντες. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε είτε να προσελκύσουμε ανθρώπους με τους λογισμούς μας είτε να τους απομακρύνουμε από μας. Έχουμε ανάγκη να αλλάξουμε, ώστε η πίστη μας να ενδυναμωθεί».

Ἐν πλῶ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Βίος και διδαχές του γέροντα Θαδδαίου της Βιτόβνιτσα

«Ο Θεός κάποιες φορές επιτρέπει να κολυμπήσουμε σε «βαθιά νερά» και όταν βλέπουμε ότι δεν έχουμε άλλες δυνάμεις για να συνεχίσουμε το κολύμπι, φωνάζουμε «Θεέ μου, σώσε με!». Πρέπει όμως να κάνουμε με τα χέρια μας κουπί και να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κρατήσουμε το κεφάλι μας έξω από το νερό, με τις δικές μας δυνάμεις. Όταν η κατάσταση γίνει κρίσιμη, ο Κύριος θα μας σώσει, όπως έκανε και με τον Απόστολο Πέτρο».

Γέροντος Θαδδαίου της Βιτόβνιτσα, *Οι Λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας*, Αθήνα

2012, εκδόσεις Εν Πλω (σελ. 172, 197).

Ο Γέρων Θαδδαίος (Στρμπούλοβιτς) γεννήθηκε στις 6/19 Οκτωβρίου του 1914 και μεγάλωσε σε μια φτωχική οικογένεια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και των μεταπολεμικών χρόνων. Στις 26 Φεβρουαρίου /11 Μαρτίου 1935, εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Γκορνγιάκ. Στη Μονή Ρακόβιτσα στο Βελιγράδι, ο π. Θαδδαίος τελείωσε μια σχολή εικονογραφίας, και εντρυφήσε στη μελέτη της μυστικής θεολογίας της εικόνας. Το 1941 και το 1943 συνελήφθη από τους Γερμανούς κατακτητές και υπέφερε πολλές φυλακίσεις και κακουχίες. Μέχρι τον θάνατό του, το 2003, διακόνησε σε πολλά Μοναστήρια του τόπου του. Υπήρξε πνευματικός καθοδηγητής του σερβικού λαού. Έζησε δύο παγκόσμιους πολέμους, έναν εμφύλιο, 50 χρόνια κομμουνιστικής κατοχής, τον πόλεμο στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, την επίθεση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ κατά του σερβικού λαού και την κατάληψη του Κοσσόβου. Ο γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσα κοιμήθηκε τη νύχτα της 31ης Μαρτίου /13 Απριλίου του 2003.

Ήδη το βιβλίο βρίσκεται σε 2η έκδοση μέσα σε λίγες εβδομάδες και όλο και περισσότεροι αδελφοί μας το αναζητούν για να εντρυφήσουν στις πνευματικές αλήθειες του...

*Η εκτύπωση του βιβλίου έγινε στις Γραφικές Τέχνες «ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε.»
(σελίδες 296, σχήμα 14Χ21, τιμή 13,00 ευρώ)*

Πληροφορίες: Χαράλαμπος Θεοδώρου

τηλ.: 697 7483657, 210 32 26 343

e-mail: [\[email protected\]](#)

<http://bit.ly/1aHye0D>