

Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς

Ορθοδοξία / Αγιολογία

Ευάγγελος Θεοδώρου, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αθηνών - Πρ. Πρύτανης



Την 18η Οκτωβρίου η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη Λουκά του Αποστόλου και Ευαγγελιστού, που υπήρξε το μέγιστο κέρδος του ιεραποστολικού έργου του Απ. Παύλου. Ο μέγας των εθνών Απόστολος σε τρία χωρία αναφέρει με πολλή στοργή και αγάπη τον τρίτο Ευαγγελιστή. Τα χωρία αυτά είναι τα έξης :

α) Κολοσ. δ´,14 («ασπάζεταιται υμάς Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός»).

β) Φιλήμ.24 («Μάρκος, Αρίσταρχος, Δημάς, Λουκάς, οι συνεργοί μου»)

γ) Β΄Τιμ. δ´,11 («Λουκάς εστί μόνος μετ´ εμού»).

Ο Λουκάς, πού ήταν εθνικός, κατηχήθηκε και φωτίσθηκε απ΄ τον Απ. Παύλο, στον οποίο παρέμεινε αχώριστος σύντροφος . Κατά τον Ευσέβιο (Εκκλ. Ιστορ. III, IV , 6) ήταν «το γένος των από Αντιοχείας» . Κατά τις υπάρχουσες παραδόσεις ο Λουκάς κήρυξε στη Δαλματία, στη Γαλλία, στην Αφρική, στην Ιταλία, στη Μακεδονία, στην

Αχαΐα, στη Βοιωτία .

Όπως τονίζει ο Harnack (Χάρνακ), από όλους τους συνοδούς και συνεργάτες του Απ. Παύλου ο Λουκάς ήταν ο πιο μορφωμένος. Ως Έλληνας ιατρός συνδύασε Χριστιανισμό και ελληνική επιστήμη. Εκτός από την ιατρική ειδικότητα είχε και γενικότερη ελληνική μόρφωση και συγγραφική ικανότητα. Εγγραφε με ευχέρεια και χάρη.

«Η Θεία πρόνοια», λέγει ο Holzner (Χόλτσνερ), μας χάρισε δύο γεμάτες ζωή εικόνες της Εκκλησίας από την περίοδο της ιδρύσεως της. Η μία ζωγραφίστηκε από το χέρι του Παύλου στις επιστολές του, που πάλλονται από ζήλο για αγώνα, η άλλη από το ήσυχο και σταθερό χέρι του χειρουργού, που χειριζόταν με την ίδια ευκολία και το νυστέρι και τη γραφίδα.

Η Ανατολή και η Ελλάδα έδωσαν μαζί τα καλύτερα δώρα τους : το βάθος και τη φλόγα του προφητικού οραματισμού του Παύλου και τη σαφήνεια και χάρη της σκέψεως του Λουκά

Ο Λουκάς, εκτός από το Ευαγγέλιο του, που συνέγραψε, αφού από αυτόπτες και αυτήκοους μάρτυρες συγκέντρωσε εξακριβωμένες πληροφορίες, έγραψε και τις «Πράξεις των Αποστόλων» , στις οποίες συχνά χρησιμοποιεί το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και το προσωπικό ημερολόγιό του, που κρατούσε συνοδεύοντας στις οδοιπορίες τον Απ. Παύλο.

Η διήκουσα έννοια των «Πράξεων των Αποστόλων» είναι ότι η δύναμις του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος εκφράζεται ιστορικά στο έργο των Αποστόλων και στη νικηφόρο πορεία του Ευαγγελίου από Ιερουσαλήμ έως τη Ρώμη. Κατά την παράδοσι υπήρξε και ζωγράφος

<http://bit.ly/12pcfYS>