

19 Οκτωβρίου 2012

Λόγος εις την ημέρα της μνήμης του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστή Λουκά

Ορθοδοξία / Εορταστικοί λόγοι

Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως & Κριμαίας



Σήμερα η αγία μας Εκκλησία εορτάζει την μνήμη του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστή Λουκά. Για μένα προσωπικά σήμερα είναι διπλή εορτή, διότι έχω τήν μεγάλη τιμή και ευλογία να φέρω το όνομα του μεγάλου αυτού αποστόλου και ευαγγελιστή. Χτες στον μεγάλο εσπερινό ακούσατε πως τον ονομάζει η Εκκλησία· τον καλεί ουρανός και αστραπή. Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να καλείται κανείς ουρανός και αστραπή της Εκκλησίας; Ασφαλώς όχι. Και εγώ δεν έχω τίποτα να προσθέσω στην δόξα του μεγάλου αυτού αποστόλου. Θέλω μόνο να καταλάβετε ποιο είναι το μεγαλείο του και γιατί αυτός καλείται ουρανός, αστραπή και φωστήρας της Εκκλησίας.

Βεβαίως είναι άξιος να ονομάζεται έτσι και έχει μάλιστα διπλή τιμή, διότι κόπιασε πολύ, όπως και οι άλλοι απόστολοι, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά εκτός απ' αυτό και ο ίδιος υπήρξε συγγραφέας του Ευαγγελίου. Έχετε ακούσει και γνωρίζετε καλά τους αφάνταστους κόπους, τους κινδύνους και τους διωγμούς που υπέφεραν οι απόστολοι του Χριστού. Από τους δώδεκα αποστόλους όλοι, εκτός από τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ο οποίος και αυτός υπέστη πολλούς διωγμούς και βάσανα, τελείωσαν την ζωή τους μαρτυρικά.

Οι άγιοι απόστολοι ήταν το προζύμι, εκείνο για το οποίο μίλησε ο Κύριος στην παραβολή του. Έλεγε· «ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών ζύμη, ην λαβούσα γυνή ενέκρυσεν εις αλεύρου σάτα τρία, έως ου εζυμώθη όλον» (Μθ. 13, 33). Το κήρυγμα των αποστόλων ήταν εκείνο το ζυμάρι που επέφερε αλλαγή σ' όλο τον κόσμο. Στην αρχή ήταν μόνο δώδεκα, αργότερα προστέθηκαν και άλλοι εβδομήντα. Και η μικρή αυτή χούφτα από αγράμματους ανθρώπους, απλούς ψαράδες και τελώνες συντάραξε ολόκληρο τον κόσμο. Το κήρυγμά τους ήταν το ζυμάρι που ζύμωσε όλο τον τότε ειδωλολατρικό κόσμο. Δεν ήταν μία απλή διαδικασία, και είχε ως επακόλουθο το σκληρό διωγμό κατά των χριστιανών. Και όμως το προζύμι αυτό του Χριστού υπερέβη όλα τα εμπόδια· δώδεκα αγράμματοι άνθρωποι άλλαξαν τον κόσμο, συνέτριψαν την ειδωλολατρία και ύψωσαν πάνω από τον κόσμο τον τίμιο Σταυρό του Χριστού.

Το προζύμι αυτό ήταν και ο άγιος απόστολος Λουκάς την μνήμη του οποίου γιορτάζουμε σήμερα. Αλλά ήταν με κάποιο τρόπο προζύμι σε μεγαλύτερο βαθμό, διότι δεν ήταν μόνο απόστολος αλλά και ευαγγελιστής. Υπήρξε ένας από τους συγγραφείς του Ευαγγελίου, με το οποίο ηττήθηκε ο ειδωλολατρικός κόσμος. Αμέτρητη ήταν η χάρη που του έδωσε ο Θεός και αμέτρητη η σοφία του.

Έχω ακούσει μία διήγηση· κάποιος ρώτησε μια φορά τους φίλους του, που όλοι τους ήταν άνθρωποι μορφωμένοι, αν θα τους πήγαιναν όλους μαζί στη φυλακή και θα τους επέτρεπαν να έχουν μαζί τους μόνο ένα βιβλίο για όλους, ποιο βιβλίο θα διάλεγαν; Όλοι μαζί με μια φωνή του απάντησαν την Βίβλο, βεβαίως.

Γιατί η Βίβλος έχει αξία ασύγκριτα μεγαλύτερη από όλα τα βιβλία, που γράφτηκαν ποτέ από τους ανθρώπους, αν και σ' αυτά υπάρχει σοφία. Διότι δεν μπορεί να συγκριθεί με τα ανθρώπινα βιβλία η Αγία Γραφή, που γράφτηκε από τους αγίους ανθρώπους, τους φωτισμένους από τον Θεό. Ένας από τους πιο σπουδαίους αγίους συγγραφείς υπήρξε ο άγιος απόστολος Λουκάς. Οδηγός στο έργο του ήταν γι' αυτόν η βαθειά του πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, ο σεβασμός και η αμέτρητη αγάπη του προς Αυτόν.

Ο άγιος απόστολος Λουκάς είχε αποκτήσει τον νου του Χριστού και η καρδιά του είχε γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα τον φώτιζε και τον οδηγούσε στο συγγραφικό του έργο. Όλα αυτά που έγραψε ο άγιος Λουκάς στο Ευαγγέλιο του και στις Πράξεις των αποστόλων τα έγραψε εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει έργο μεγαλύτερο και σπουδαιότερο απ' αυτό που έκαναν οι απόστολοι και ιδιαίτερα οι ευαγγελιστές; Ασφαλώς όχι. Γι' αυτό η άγια μας Εκκλησία ονομάζει τον απόστολο Λουκά ουρανό, αστραπή και φωστήρα.

Πολλούς κόπους υπέφερε ο άγιος Λουκάς στο αποστολικό του έργο. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτός ήταν μόνιμος συνοδός και συνεργάτης του μεγάλου και πρωτοκορυφαίου αποστόλου Παύλου. Ήταν μαζί με τον απόστολο Παύλο στην Ρώμη και τις δύο φορές. Το πρώτο τους ταξίδι στην Ρώμη περιγράφει ο άγιος Λουκάς στα δύο τελευταία κεφάλαια των Πράξεων των αποστόλων.

Όταν για δεύτερη φορά πήγε ο άγιος απόστολος Παύλος στην Ρώμη πάλι τον συνόδευε ο άγιος Λουκάς. Ήταν μαζί του στην φυλακή και με τα μάτια του είδε τον μαρτυρικό θάνατο του αγίου αποστόλου Παύλου. Μετά τον θάνατο του αγαπημένου του δασκάλου ο άγιος Λουκάς επί πολλά έτη κήρυττε το Ευαγγέλιο του Χριστού στις διάφορες χώρες· στην Ιταλία, στην Ελλάδα και αλλού. Στα βαθειά γεράματα πήγε στην Αίγυπτο και κήρυξε και εκεί τον Χριστό. Στην ηλικία των 80 ετών έκοιμήθη εν ειρήνη στην ελληνική πόλη Θήβα.

Αυτού λοιπόν του πραγματικά μεγάλου ανθρώπου αξιώθηκα να φέρω το όνομα. Λένε ότι ο άγιος Λουκάς ήταν επίσκοπος στην Μακεδονία. Και εμένα ο Κύριος με τοποθέτησε σ' αυτή την θέση και είμαι και εγώ επίσκοπος. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσω το παράδειγμα της ζωής του, να προσπαθήσω με όλες τις δυνάμεις μου να αποκτήσω τις αρετές που είχε εκείνος.

Μεγάλη είναι η ευθύνη μου ενώπιον του Θεού, διότι θα δώσω λόγο για τον καθένα από σας. Θα δώσω λόγο για κάθε πρόβατο του λογικού ποιμνίου που Αυτός μου εμπιστεύθηκε. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το έργο και μόνος μου δεν μπορώ να το κάνω. Χρειάζομαι την βοήθειά σας· πρέπει εσείς οι ίδιοι να φροντίζετε να είστε πιστά πρόβατα του ποιμνίου, το οποίο ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός το απέκτησε με το δικό του αίμα.

Χρειάζομαι πάρα πολύ τήν προσευχή σας. Χρειάζομαι τις παντοδύναμες ευχές του μεγάλου αποστόλου και ευαγγελιστή Λουκά. Γι' αυτό ας προσευχηθούμε τώρα μαζί στον άγιο Λουκά για να ακούσει την φωνή μας και να ξέρει πόσο μεγάλη είναι η αγάπη μας προς αυτόν. Να είναι πάντοτε ο άγιος απόστολος και ευαγγελιστής Λουκάς προστάτης μας ενώπιον του Θεού. Αμήν.

Πηγή: Αγ. Λουκά, Αρχιεπ. Κριμαίας, «Λόγοι και Ομιλίες» -τ. Β', εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, σ. 208-211.

(Αναδημοσίευση: <http://fdathanasiou.wordpress.com/2012/10/18/λόγος-εις-την-ημέρα-της-μνήμης-του-αγίου/>)

<http://bit.ly/11Kpp2X>