

25 Μαΐου 2013

Πατριαρχική Σχολή Αλεξανδρείας “Άγιος Αθανάσιος”

[Ορθοδοξία](#) / [Συνεντεύξεις](#)



Στις 23 Μαΐου, μόλις πριν από δύο ημέρες, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β' απένειμε τα πτυχία των αποφοίτων αφρικανών σπουδαστών της Πατριαρχικής Σχολής “Άγιος Αθανάσιος” για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2013. Με αφορμή αυτό το γεγονός, η Πεμπτουσία επικοινωνήσε και πήρε συνέντευξη από τον κ. Παναγιώτη Τζουμέρκα, Λέκτορα Εκκλησιαστικής Ιστορίας της ΑΕΑΘ, ο οποίος έχει υπηρετήσει ικανό χρονικό διάστημα στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας:



Πηγή: www.patriarchateofalexandria.com/

Π: Κύριε Τζουμέρκα θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για το ιστορικό της Πατριαρχικής Σχολής «Άγιος Αθανάσιος»

Π.Τ.: Η Σχολή ιδρύθηκε μετά από απόφαση του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεοδώρου Β΄ (2004-). Η Σχολή ξεκίνησε τη λειτουργία της κατά το σχολικό έτος 2006-2007 στους χώρους της πατριαρχικής Ι. Μονής του Αγίου Σάββα στην Αλεξάνδρεια.

Η Μονή του Αγίου Σάββα αποτελεί σήμερα το μοναδικό προσκύνημα που παρέμεινε στα χέρια των Ορθοδόξων χριστιανών μετά την διάσπαση της Εκκλησίας Αλεξανδρείας σε Ορθόδοξη και Κοπτική, αλλά και μετά την αραβική κατάκτηση. Πριν καταστεί χριστιανικός, ήταν ναός αφιερωμένος στον θεό Μίθρα ή κατ' άλλες μαρτυρίες στον θεό Απόλλωνα. Καθιερώθηκε ως χριστιανικός από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόφιλο και αφιερώθηκε στην μνήμη των Αγίων Αποστόλων. Αργότερα άρχισαν να κτίζονται κελιά και να διαβιούν μοναχοί, και έτσι ο ναός κατέστη Μονή, η οποία από το 536 και μετά τη διάσπαση της Εκκλησίας και την κατοχή όλων των χριστιανικών ναών από τους Κόπτες, έγινε έδρα του ορθοδόξου Πατριάρχη Αλεξανδρείας, όπου πραγματοποιείται η εκλογή του εκάστοτε πατριάρχη Αλεξανδρείας και όλες οι επίσημες τελετές του Πατριαρχείου.

Στην ίδια μονή ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Μελέτιος Πηγάς (1590-1601) είχε ιδρύσει την πρώτη πατριαρχική σχολή προς εκπαίδευση των στελεχών του Πατριαρχείου για να διευκολυνθούν στο ποιμαντικό τους έργο και για την

αντιμετώπιση της άκρως επιθετικής πολιτικής προς τους χριστιανούς της Ανατολής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, κατά κύριο λόγο και των Προτεσταντών.

Π: Πώς λειτουργεί η σχολή σήμερα;

Π.Τ.: Η σχολή σήμερα λειτουργεί με ευθύνη και μέριμνα του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και έχει ως σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών και συνεργατών των ανά την Αφρική μητροπόλεων και επισκοπών του Πατριαρχείου σε θέματα ιεραποστολής και προσφοράς ανθρωπιστικού έργου.

Ήταν ένα από τα οράματα του Πατριάρχη Θεοδώρου Β΄, γιατί από την ανακήρυξή του στον παλαίφατο Αλεξανδρινό Θρόνο, το μέγιστο μέλημά του είναι τα παιδιά της Αφρικής, το μέλλον της και όπως παλαιότερα έγραψε: *«Χαρά όλων εμάς που διακονούμε τον σκοπό αυτό είναι όταν βλέπουμε να στεγνώνουν τα δάκρυα στα πρόσωπα των παιδιών και στην θέση τους να προβάλλει η παιδική χαρά, τα γελαστά τους πρόσωπα, τότε ανοίγει ο δρόμος που όλοι μας θέλουμε να βαδίσουμε, ο δρόμος της σωτηρίας... Υπηρετώντας τα παιδιά, υπηρετούμε τον ίδιο τον Χριστό και μαρτυρούμε την προφητική αποστολή της Εκκλησίας, την ελπίδα».* Αυτή την αγάπη προς τα παιδιά της Αφρικής εξέφρασε ο Πατριάρχης με την δημιουργία της Πατριαρχικής Σχολής «Άγιος Αθανάσιος».

Π: Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών και οι εκπαιδευτικοί της στόχοι;

Π.Τ.: Η Σχολή έχει αναγνωρισθεί επίσημα ως εκπαιδευτικό ίδρυμα από τα υπουργεία παιδείας της Αιγύπτου και της Ελλάδας. Η φοίτηση στην Σχολή είναι τριετής και σε αυτήν φοιτούν σπουδαστές από διάφορες χώρες της Αφρικής, τους οποίους επιλέγουν οι κατά τόπους ορθόδοξες ενορίες με τη συνεργασία των μητροπόλεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τη διδασκαλία Θεολογικών, Γεωπονικών και Νοσηλευτικών μαθημάτων, τα οποία διδάσκονται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Αλεξανδρείας και πανεπιστημίων της Ελλάδας. Παράλληλα οι σπουδαστές συμμετέχουν σε όλες τις ακολουθίες της μονής. Κάθε χρόνο έρχονται στο Πατριαρχείο 10 έως 15 ορθόδοξοι σπουδαστές από διάφορες αφρικανικές χώρες, οι οποίοι ως απόφοιτοι πλέον της σχολής επανδρώνουν το στελεχιακό δυναμικό των ιεραποστολικών μητροπόλεων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Ενισχύουν το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο των μητροπόλεων και παράλληλα μεταδίδουν τις γνώσεις τους βοηθώντας στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών των λαών τους.

Π: Σας ευχαριστούμε πολύ!

Π.Τ.: Σας ευχαριστώ κι εγώ!

<http://bit.ly/12ly7zH>