

Μη ουκ ισχύει η χειρ Κυρίου του σώσαι; (Ησ. 59, 1 κ.ε.)

Ορθοδοξία / Κοινωνικά θέματα

Νίκος Ι. Νικολαΐδης, Ομότ. Καθηγητής Πατερικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών



Είναι μια εύλογη και αβίαστη απορία. Στις δύσκολες αυτές μέρες, τις οδυνηρά ατελείωτες, που ζούμε, και επί του παρόντος, δυστυχώς, δεν διαφαίνεται, με βάση τα ανθρώπινα δεδομένα, ανάκαμψη και αναστροφή των βιοτικών κυρίως δεδομένων μας, προβάλλει αυτό το ερώτημα: «Μήπως και το χέρι του Θεού δεν μπορεί να μας βοηθήσει;». Και, ακόμη, αυτά γράφει ο προφήτης Ησαΐας, «(μήπως) εβάρυνεν το ους αυτού [του Θεού] του μή εισακούσαι;». Είναι ανήμπορος δηλαδή ο Θεός; Μήπως κωφώθηκε ο Θεός; Δεν ακούει και δεν βλέπει την κάκωση και την ταλαιπωρία μας; Δεν ενωτίζεται τους κλαυθμούς των πενήτων, τους οδυρμούς των πενομένων και των αδικουμένων; Δεν συγκινείται από την κακοπάθεια των «τεθανατωμένων»; Αυτών που γεύονται καθημερινά σωματικά και ψυχικά το θάνατο και που είναι πολλοί;

Γιατί το κακό, τώρα, ως επιδημία, εκτός από τον Ελλαδικό χώρο, ενέσκηψε και

στην Κύπρο, στην άλλοτε, κατά τα άλλα, οικονομικά, παρά την τραγωδία της τουρκικής εισβολής, ευημερούσα Νήσο! «Μονιοί», ακάθαρτοι δηλαδή αγριόχοιροι, επέδραμαν και λεηλάτησαν και κατασπάραξαν τους μόχθους και τον ιδρώτα και το αίμα πολλών. Σε μια νύκτα απώλεσαν τις οικονομίες τους χιλιάδες, έχοντες και μή έχοντες.



Και αυτά συνέβησαν ως μέτρα αντισταθμιστικά, προκειμένου, κατά τις σοφές υποδείξεις και ρηματικές εντολές των προστατών μας στην Ευρωζώνη, δηλαδή της Τρόικα, για να σωθεί η Κυπριακή οικονομία! Λες και δεν γνώριζαν οι «σοφοί» αυτοί των επί των οικονομικών της Ευρωζώνης την οικονομική κατάσταση των Τραπεζών και ότι, χρηματοδοτώντας αφερέγγυα με δισεκατομμύρια οι ίδιοι τη μια Τράπεζα, που ευρισκόταν στον αναπνευστήρα, πολύ σύντομα θα συνέβαλλαν, και αυτό ενσυνείδητα το έπραξαν, μαζί με τους «νόμιμους» ληστές της, στη βέβαιη κατάρρευσή της!

Ναί, αλλά αυτό επιδίωκαν και κατάφεραν με το ντόμινο που προκάλεσαν. Με τη δική τους συνδρομή να επέλθει το ταχύτερο το τέλος, όχι μόνο της συγκεκριμένης τράπεζας, αλλά και σύνολης της οικονομίας ενός λαού.

Και εδώ ακριβώς φοβούμαστε και τα κακά εθνικά παρεπόμενα αυτής της οικονομικής υποτέλειας, τόσο της Κύπρου, όσο και της Ελλάδος. Οικωνός κακός είναι τα όσα ξέφυγαν από το στόμα του σκληρού και αδίστακτου υπουργού επί των οικονομικών της ευρωπαϊκής εκείνης χώρας, η οποία ηγείται της ευρωζώνης: «Οι

Κύπριοι έπρεπε να δεχθούν το σχέδιο Ανάν»! Και μόνο τούτη η δήλωση είναι αρκετή, για να αποκαλύψει τις διαθέσεις και τα τεκταινόμενα σχέδια, και εξαιτίας της κρίσης, σε βάρος της Κύπρου και του Ελληνισμού γενικότερα. Μας το χρωστούσαν δηλαδή, επειδή οι της Κύπρου είμαστε κακοκέφαλοι και οι της Μητροπολιτικής Ελλάδας τους ντροπιάσαμε στον πόλεμο του '40.

Το επάρατο σχέδιο Ανάν, το προσέξαμε οι πανέλληνες, ότι, εκτός των τόσων πολλών κακών, που προωθούσε, προέβλεπε και μια, εκ πρώτης όψεως, «αθώα» λεπτομέρεια; Ποιά είναι αυτή; Να έχουν οι Βρετανικές «κυρίαρχες», όπως αποκαλούνται, βάσεις στην Κύπρο, και που καλύπτουν 108 τετραγωνικά μίλια, και υφαλοκρηπίδα! Τούτο τι τελικά θα σήμαινε; Ότι το φυσικό αέριο και οι υδρογονάνθρακες σήμερα δικαιωματικά και με την υπογραφή μας θα ανήκαν στους Άγγλους! Ναι, ο υποθαλάσσιος αυτός πλούτος της Κυπριακής ΑΟΖ (Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης) θα συνέπιπτε με τη θαλάσσια ζώνη ελεγχουτών αποικιοκρατών Άγγλων! Και γι' αυτή λοιπόν την «αταξία», κατά το Σόϊμπλε, πρέπει να πληρώσουν οι Κύπριοι!

Και επειδή τα πονηρά σχέδια των φίλων και εταίρων μας με το κατασκευάσμα Ανάν ματαιώθηκαν, αν ματαιώθηκαν τελικά, ήλθαν τώρα, δυστυχώς ως επίσημοι πλέον προσκεκλημένοι μας, αφού με τις απληστίες και τις ατασθαλίες, όχι όλων, τους ανοίξαμε την πόρτα, και μπήκαν στο σπίτι μας, ως εξουσιαστές, και μάλιστα ζητούν να θεωρούνται και ως οι μόνοι «σωτήρες» και «ευεργέτες» μας!

Το «Μνημόνιο» δεν είναι μια πρόσκαιρη και παροδική κατάσταση άνετων πραγμάτων, αλλά είναι στην πραγματικότητα μια παρατεταμένη και επιδεινούμενη υποταγή μας, όχι μόνο οικονομική, αλλά και εθνική, στα προδιαφαινόμενα κελεύσματα των αδηφάγων εγκεφάλων, οι οποίοι ελλοχεύουν πίσω από το προσωπείο της, κατά τα άλλα, «φιλόανθρωπος» Τρόϊκα.

Και εδώ, δεν το αποκρύβομε, ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι οι πανέλληνες να αντιμετωπίσουμε και την έντεχνη υφαρπαγή από τους δήθεν «ευεργέτες» μας του πλούτου τόσο της Κυπριακής, όσο και της Ελλαδικής ΑΟΖ, αλλά και την επιβολή, ακόμη και με βίαιο τρόπο, νόθων λύσεων του Κυπριακού προβλήματος. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε ως Ελληνισμός, γιατί οι κατά καιρούς εθνικές μας συμφορές είχαν ως παθογόνο αιτία τις δικές μας εσωτερικές κρίσεις.

Σ' αυτή, λοιπόν, τη δεινή μας κατάσταση, κάποιιοι μπορούν, μαζί με τον προφήτη Ησαΐα, να διερωτηθούν: Και που είναι ο Θεός; Γιατί πολλοί είναι οι ανένοχοι και οι αθώοι που αδικούνται. Όποιος, όμως, προβάλλει αυτή την απορία, αν είναι θεοσεβής, ας μελετήσει το 59^ο κεφάλαιο του βιβλίου του Προφήτη Ησαΐα. Εκεί, μεταξύ άλλων, θα βρει και την απάντηση και θα αντιληφθεί, γιατί «ούκ ισχύει η

χειρ Κυρίου του σώσαι»!

Πηγή: Μηνιαίον Ορθόδοξον Χριστιανικόν Περιοδικόν «Αγία Λυδία», [www.agialydia.gr], Έτος 41ο, Τεύχος 480, Μάρτιος 2013.

<http://bit.ly/18wMGqt>