

16 Νοεμβρίου 2013

Μικρό Αφιέρωμα σε έναν Μεγάλο Συνθέτη

Πολιτισμός / Μουσική

Κατερίνα Χουζούρη



Τζων Τάβενερ

Εις Μνήμην

“Αυτό που με ανησυχεί είναι ο εθνικισμός που επικρατεί σε πολλές ορθόδοξες χώρες. Αν έλειπε από την Ορθοδοξία ο εθνικισμός, θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη και πιο ισχυρή επίδραση σε έναν κόσμο που είναι σαραβαλιασμένος και έχει χάσει την πολύτιμη γλώσσα της μυσταγωγίας και του συμβολισμού... Αν η Ορθοδοξία εξαρτάται από τους εθνικισμούς, θα παραμείνει αναποτελεσματική και σαραβαλιασμένη όπως η κοσμική κουλτούρα”...τόνιζε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στον Gavin Dixon (<http://orpheuscomplex.blogspot.gr>), ο Τζων Τάβενερ.



Πόσο επίκαιρος!

Ο Τζων Τάβενερ, ο μεγάλος Βρετανός συνθέτης, πέθανε σε ηλικία 69 ετών. The Protecting Veil, Song for Athene, Άγραφον, Η Αποκάλυψη, The Whale, είναι μερικά μόνο από τα έργα του. Τιμήθηκε με τον τίτλο του “Σερ” για την προσφορά του στη μουσική, ενώ κατά τη διάρκεια της ζωής τους απόλαυσε την αναγνώριση και τις εξαιρετικές συνεργασίες με μεγάλες ορχήστρες, μουσικούς και συνθέτες.

Έγινε Ορθόδοξος σε ηλικία 33 ετών και το γεγονός αυτό υπήρξε καταλυτικό για τη ζωή και την πορεία του στη μουσική. “Η μουσική είναι η ευωδία του Θεού. Πάντα σκέφτομαι το Θεό γιατί γράφω μουσική...Για μένα το να γράφω μουσική είναι σαν να προσεύχομαι. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με το Θεό” (www.bbc.co.uk/news).

Αγάπησε πολύ την Ελλάδα. “Ο τόπος σας με βοηθάει να βρίσκω δρόμους” είχε πει για τη χώρα μας.

Εδώ και πολλά χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με την υγεία του. Το 1990 διαγνώστηκε με το σύνδρομο Μάρφαν, που προκαλεί προβλήματα στην καρδιά. “Όταν πονώ πιστεύω ότι αυτό είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Χρησιμοποιεί την ασθένεια για να μας αφυπνίσει” (www.bbc.co.uk/news).

Η τελευταία του συνέντευξη δόθηκε στον Ivan Hewett (www.telegraph.co.uk) την 1η Νοεμβρίου. Σ’ αυτήν ο Τάβενερ εκφράζει τη χαρά του, καθώς όπως λέει

Ξαναανακάλυψε τη δυτική μουσική. “Είκοσι χρόνια πριν έγινε πασίγνωστος λέγοντας ότι η δυτική μουσική είχε φύγει από τις ράγες, καθώς άφησε την καθαρότητα του άσματος και άρχισε να γίνεται όχημα για προσωπικά συναισθήματα”.

Έχει άραγε μέλλον η Ορθοδοξία; Ο Τζων Τάβερνερ υποστηρίζει: “Ο δρόμος που ανοίγεται για την Ορθοδοξία πρέπει να είναι Οικουμενικός κρατώντας όμως τις ορθόδοξες ρίζες μας” (<http://orpheuscomplex.blogspot.gr>).

<http://bit.ly/HW55oo>