

24 Ιανουαρίου 2014

40 χρόνια κατοχή - 40 χρόνια αγώνας

[Επιστήμες](#) / [Ιστορία](#)



Ένας διάλογος που αναπαράγει τα αισθήματα πόνου και οδύνης για τα τραγικά γεγονότα του πολέμου του 1974, με το προδοτικό πραξικόπημα και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή αποτυπώνεται στο Λεύκωμα Αφίσας και τα δύο παραρτήματα με τα παιδικά έργα και την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού, τα οποία διανθίζονται με ποιήματα κυπρίων και ελλαδιτών ποιητών.

Το Λεύκωμα Αφίσας και Ποίησης «40 χρόνια κατοχή – 40 χρόνια αγώνας» που θα παρουσιαστεί στα Σπάτα απεικονίζουν τη μαρτυρική Κύπρο και προβάλλουν τον πόθο και τον αγώνα του κυπριακού λαού για δικαίωση και λευτεριά, αλλά και την αναγκαιότητα κοινού αγώνα Ελλάδας και Κύπρου. Αξίζει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι οι ζωγραφιές για την εισβολή μέσα από τα μάτια των παιδιών, όπως εκείνη με τις μαυροφορεμένες γυναίκες με τα κενά πρόσωπα -αντίγραφα του λευκώματος που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα- είναι παραπάνω από συνταρακτικές.

Το Λεύκωμα εκδόθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 χρόνων από το προδοτικό πραξικόπημα και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 για να συμβάλλει, στο μέτρο που του αναλογεί, να μείνει ζωντανή η επιταγή του 1974 ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. Θέλει να υπενθυμίσει στους Ελλαδίτες την θυσία στην οποία οικοδομήθηκε η μεταπολιτευτική δημοκρατία μας και τιμά τους διαχρονικούς αγώνες του κυπριακού λαού, που επισφραγίζονται με τις θυσίες του Ισαάκ και του Σολωμού και το ιστορικό ΟΧΙ του Κυπριακού Ελληνισμού στο Σχέδιο Ανάν (76%) ως βαριά παρακαταθήκη για το μέλλον.

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «ΞΕΝΟΦΩΝ» του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, σας προσκαλεί στην εκδήλωση τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014, ώρα 19:00, στο Μουσείο Οίνου, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Αγίου Δημητρίου, και συνδέει το Εκπαιδευτικό Χωριό Σπάτων με τη Λεωφ. Μαραθώνος, (έξοδος 16 της Αττικής Οδού προς Ραφήνα-Παλλήνη). Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Πρεσβείας - Σπίτι της Κύπρου.

Για το Λεύκωμα θα μιλήσουν:

- Μανώλης Μηλιαράκης, Πρόεδρος της ΣΕΥΑΕΚ
- Ανδρέας Βοσκός, Καθηγητής Φιλοσοφικής Πανεπιστημίων Αθηνών και Κύπρου
- Ντόρα Ρογκάν, Ιστορικός και κριτικός Τέχνης

Θα παρευρεθούν οι Ποιητές: Γιώργος Μοράρης, Φροσούλα Κολοσιάτου, Ευφροσύνη Μαντά - Λαζάρου, Ανδρούλα Τουμάζου, Αντρέα Δημητρίου, Μάριος Μηχαηλίδης, Τίτσα Παπασωζόμενου - Διαμαντοπούλου

Θα απαγγείλουν ποιήματα οι: Γιώργος Μοράρης, Ανδρούλα Τουμάζου, Σοφία Ανδριανού, Λευτέρης Κωνσταντινίδης

Θα ακολουθήσει μουσικό Πρόγραμμα με **ορχήστρα παραδοσιακών οργάνων**, σε τραγούδια Κύπρου, Κρήτης, Αιγαίου, Πόντου και Μικράς Ασίας, που απαρτίζουν:

Μανώλης Καρπάθιος Κανονάκι

Γιώργος Βασιλάκης Βιολί

Γιώργος Παππάς Ούτι

Γιώργος Τζανέτος Κρουστά

Χρόνης Αμανατίδης Τραγούδι-Λύρα

Επιμέλεια ορχήστρας: Μανώλης Καρπάθιος

Παρουσίαση εκδήλωσης: Σοφία Ανδριανού

<http://bit.ly/1c723tr>