

Άγιος ιερομάρτυρας Θεοδώρητος, πρεσβύτερος Αντιοχείας

/ [Το Συναξάρι της Πεντηκοστής](#) / [Συναξαριακές μορφές](#)



Όταν ο αυτοκράτορας Ιουλιανός (361-363) απαρνήθηκε την χριστιανική βιοτή και όλο του το παρελθόν για να στραφεί στην λατρεία των ειδώλων και να καταδιώξει τους χριστιανούς, ο θείος του, που λε-γόταν και εκείνος Ιουλιανός και ήταν κόμης της Ανατολής, διέταξε να κλείσουν όλοι οι ναοί στην Αντιόχεια και να παραδοθούν στο ανάκτορό του όλα τα ιερά σκεύη. Οι κληρικοί της Εκκλησίας της Αντιόχειας σκόρπισαν τότε σε διάφορα μέρη για να ξεφύγουν την καταδίωξη από τους ανθρώπους του αυτοκράτορα. Μόνον ο πρεσβύτερος Θεοδώρητος παρέμεινε στην πόλη και εξακολούθησε να κηρύττει και να παρακινεί τους πιστούς να μείνουν προσηλωμένοι στην αληθινή πίστη.



Δεν ἄργησαν να τον συλλάβουν και να τον φέρουν ενώπιον του ἄρχοντα ο οποίος, ὅταν αρνήθηκε ο Θεοδώρητος να παραδώσει κατάλογο των πολυτίμων σκευών που χρησίμευαν στην θεία Λατρεία, διέταξε να τον χτυπούν με ραβδιά στα πόδια και το κεφάλι επί τρεις ὥρες. Το αίμα του μάρτυρος ἔρρεε ποτάμι, το πρόσωπό του ὁμως ακτινοβολούσε υπερφυσική χαρά και λάμποντας αποκρινόταν στις μάταιες προτάσεις για υλικές απολαύσεις που του ἔκανε ο ἄρχοντας. Τότε ο Ιουλιανός διέταξε να του κάψουν τα πλευρά με δαυλούς. Ὄταν οι δήμιοι πλησίασαν τον ἅγιο με τους δαυλούς αναμμένους, παρέλυσαν ἀπότομα και πίστεψαν στον Χριστό.

Στην οργή του Ιουλιανού ο ἅγιος ἀποκρίθηκε με αυτά τα λόγια: «Ἡ ἀπιστία σου, τρισκατά-ρατε, τυφλώνει τους οφθαλμούς της ψυχῆς και παιδεύεσαι μάταια, μη δυνάμενος να δεις ὅτι λεγεῶνες ἀγγέλων παραστέκονται για να με προσ-τατεύσουν!» Προεῖπε στον θείο του Παραβάτη ὅτι δεν θα ἀργούσε να παραδώσει την ἀθλια ψυχή του, βγάζοντας τα σωθικά του ἀπό το στόμα, και ὅτι ο ἀνησιός του δεν θα γλύτωνε την θεία δίκη, ἔτσι ὥστε να τιμω-ρηθούν και οι δύο για την ἀντίχριστη διαγωγή τους.

Ο ἅγιος πρεσβύτερος καταδικάστηκε σε θάνατο δι' ἀποκεφαλισμού· βάδισε με χαρά και παρρησία μέχρι τον τόπο της εκτέλεσης και παρέ-δωσε την ψυχή του δοξολογώντας τον Θεό. Μερικές ἡμέρες ἀργότερα, ο κόμης Ιουλιανός κατάσχεσε

τα ιερά σκεύη των εκκλησιών, τα έκανε σω-ρούς και κάθησε πάνω τους περιγελώντας τα. Προσβλήθηκε τότε από ανίατη μόλυνση, τα σκουλήκια κατάτρωγαν τα σπλάγχνα του και πέθανε όπως ακριβώς είχε προείπει ο άγιος Θεοδώρητος. Το ίδιο συνέβη και με τον αυτοκράτορα Ιουλιανό, ο οποίος βρήκε οικτρό θάνατο τον επόμενο χρόνο, κατά την διάρκεια εκστρατείας κατά των Περσών.

(Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τ. Ζ ,Μάρτιος, εκδ. Ίνδικτος σ. 37-38)

<http://bit.ly/1mO610u>