

27 Μαρτίου 2014

# Πώς να διαφυλάξουμε την ιερότητα του ναού της ψυχής μας; (1ο Μέρος)

[Ορθοδοξία](#) / [Ηθική](#)

[Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως & Κριμαίας](#)



Ακούστε τα άκρως σημαντικά και απαραίτητα για μας λόγια του μεγάλου αποστόλου του Χριστού Παύλου;

«Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού κι ότι το Πνεύμα του κατοικεί ανάμεσα σας; Αν κάποιος, λοιπόν, καταστρέφει το ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός. Γιατί ο ναός του Θεού είναι άγιος, κι ο ναός αυτός είστε εσείς» (Α΄ Κορ. 3, 16-17).



Τα λόγια αυτά είναι καταπληκτικά. Μας καταπλήττουν και μας ξαφνιάζουν όταν τα ακούμε ή τα διαβάζουμε για πρώτη φορά και μας προκαλούν δέος, Πώς εμείς οι ακάθαρτοι και ανάξιοι μπορούμε να είμαστε ναοί του Θεού; Πώς μπόρεσε ο απόστολος να πει αυτό το πράγμα; Ναι, μπόρεσε και είχε το δικαίωμα να το πει ο μέγας απόστολος, διότι ο κάθε χριστιανός, που βγαίνει από την κολυμβήθρα του ιερού βαπτίσματος, πραγματικά γίνεται ναός του αγίου Πνεύματος. Διά των μυστηρίων του βαπτίσματος και του χρίσματος το άγιο Πνεύμα ενοικεί στον άνθρωπο και γίνεται αυτός ναός του αγίου Πνεύματος.

Ο άνθρωπος, όμως, παραμένει ελεύθερος και μπορεί ή να φυλάξει, σαν πολύτιμο θησαυρό, τα μεγάλα χαρίσματα του αγίου Πνεύματος, που έλαβε στα μυστήρια και να σέβεται την ιερότητα του ναού του ή μπορεί να τα περιφρονεί και να τα ξεχνά. Μπορεί ακόμα να διαπράξει και το μεγάλο αμάρτημα της καταστροφής του ναού του σώματος. Και αυτό είναι πολύ φοβερό, επειδή, όπως λέει ο απόστολος Παύλος: «Αν κάποιος, λοιπόν, καταστρέφει το ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός.» (Α' Κορ. 3, 17). Τον άνθρωπο που καταστρέφει το ναό του Θεού τον τιμωρεί σκληρά ο Θεός.

Εμείς, λοιπόν, πρέπει πάντα, με όλες τις δυνάμεις του νου και της καρδιάς μας, να φυλάγουμε τα χαρίσματα του αγίου Πνεύματος που λάβαμε διά των μεγάλων μυστηρίων του βαπτίσματος και του χρίσματος. Πώς να το πετύχουμε; Πώς να διαφυλάξουμε την ιερότητα του ναού της ψυχής μας; Για να το καταλάβουμε, ας δούμε πρώτα με τι διατηρείται και με τι καταστρέφεται η ιερότητα ενός χειροποίητου ναού οικοδομημένου από άψυχα υλικά, πέτρα ή ξύλο, και τότε πιο

εύκολα θα καταλάβουμε με τι καταστρέφουμε την ιερότητα του σώματός μας.

Το κτίριο του ναού αγιάζεται με τις ιεροτελεστίες και τα μυστήρια που τελούνται σ' αυτό, και πρώτα απ' όλα με το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επίσης με τις ευχαριστίες, τις δεήσεις, τις μετάνοιες των χιλιάδων πιστών και με τα δάκρυά τους. Ο ναός του Θεού αγιάζεται επίσης με την ανάγνωση της Αγίας Γραφής και με το κήρυγμα.

Με τί βεβηλώνεται και με τί καταστρέφεται ο χειροποίητος αυτός ναός; Όταν σταματάνε οι καθημερινές ακολουθίες και δεν τελείται πια το ιερότατο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τότε καταστρέφεται ο χειροποίητος ναός. Ο ναός ερημώνεται και από οίκος προσευχής γίνεται σπήλαιο ληστών, γεμίζει αράχνες, νυχτερίδες και άλλες ακαθαρσίες και τότε χάνει την ιερότητά του. Μας θλίβει κατάκαρδα το ότι κλείνουν και βεβηλώνονται οι ναοί στις ημέρες μας.

Αλλά και αν δεν συμβεί αυτό το φοβερό γεγονός και εξακολουθούν ακόμα να τελούνται οι ακολουθίες, ο ναός βεβηλώνεται και ερημώνεται από εκείνους τους ανθρώπους που μόνο στο όνομα είναι χριστιανοί, στην πραγματικότητα όμως δεν είναι. Υπάρχουν όχι ολίγοι άνθρωποι, που έρχονται στο ναό με ρυπαρή καρδιά και την ώρα που προσφέρεται η φοβερά και αναίμακτος Θυσία μιλάνε μεταξύ τους ή αλλάζουν θέσεις ή ακόμα σπρώχνονται και μαλώνουν. Είναι και αυτό βεβήλωση και καταστροφή του ναού. Ας σκεφτούν αυτοί οι άνθρωποι τα φοβερά λόγια του αποστόλου Παύλου: «Αν κάποιος, λοιπόν, καταστρέφει το ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός».

Με τον ίδιο τρόπο που αγιάζεται ή βεβηλώνεται ο χειροποίητος ναός, αγιάζεται ή καταστρέφεται και ο ναός του σώματός μας, στον οποίο κατοικεί το άγιο Πνεύμα. Ο ναός της ψυχής και του σώματός μας πρέπει πάντα να αγιάζεται με ζωή υπάκουη προς τις εντολές του Ιησού Χριστού. Όλη η ζωή μας πρέπει να έχει σαν θεμέλιο το θείο νόμο του Χριστού, την θεία διδασκαλία Του. Αν ζούμε κατ' αυτόν τον τρόπο, αν ο βασικός σκοπός μας είναι να αποκτήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών, τότε είμαστε πραγματικά και παντοτινά ναοί του αγίου Πνεύματος.

*[Συνεχίζεται]*

<http://bit.ly/1gYAzni>