

1 Απριλίου 2014

«Ταξιδεύω»

Μουσική / Σύγχρονα Μουσικά Ρεύματα





Την Τετάρτη στις 11:00 στο Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Pemptousia FM, στην εκπομπή «Νεώτερα Μουσικά Ρεύματα», ακούστε το τραγούδι «Ταξιδεύω», του καλλιτέχνη της Hip hop μουσικής Tiny Jackal. Οι στίχοι του προσπαθούν να μας δώσουν θάρρος προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει στη ζωή μας. Ένας πολύ απλός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να είμαστε αισιόδοξοι, να χαμογελάμε και να προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο χωρίς να αποθαρρυνόμαστε.

«Ταξιδεύω»

Στα ουράνια ταξιδεύω, πάνω απ' τη γη χορευώ, είναι τα πάντα γιορτινά.
Κι ας μην έχω φτερά δε ζηλεύω απ' την ταράτσα του μυαλού βλέπω τα πάντα από

ψηλά.

Ανοίγω το παράθυρο κι απλώνω τα χέρια για να πιάσω τα σύννεφα.

Και κάθε φορά που πέφτω, απλά ελπίζω σ' ένα αύριο καλύτερο από σήμερα.

Όσο υπάρχει το χαμόγελο, υπάρχει ελπίδα
αυτό στις δύσκολες καταστάσεις το είδα.

Και ο επιμένων νικά αρκεί να 'χει γροθιά
με θετικά συναισθήματα φορτισμένη.

Μην τρελαίνεσαι λοιπόν όταν στραβά τα πάντα πάνε
και κανείς τριγύρω δεν καταλαβαίνει!

Όταν τα δύσκολα την πόρτα σου χτυπάνε
εσύ να τους κάνεις δώρο μια νύχτα μεθυσμένη.

Να αντιστέκεσαι στα πόδια σου να στέκεσαι
τα όμορφα να σκέφτεσαι και όλα καλά θα πάνε.
Θα' ρθουν και οι μέρες που ονειρεύεσαι
και όλα τα άσχημα στις αναμνήσεις θα' ναι.

Τα λουλούδια τραγουδάνε
και τα τραγούδια μυρίζουν τόσο όμορφα.
Τα κύμματα στον ουρανό ψηλά πετάνε
και χορεύουν τα πουλιά στη βροχή όλο το απόγευμα.

Όλοι οι ανθρώποι χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται,
έξω στο δρόμο κυκλοφορεί αγάπη.
Τα παιδία σε αλάνες όλη μέρα παίζουνε
και ο έρωτας μέσα στα πάρκα ακόμα υπάρχει.

Και αν αυτές σου μοιάζουνε εικόνες ξένες,
τότε δημιούργησέ τες μόνος.
Ψάξε να βρεις την αφορμή, τον τρόπο και τη στιγμή,
ώστε να χτίσεις μια δικιά σου εκδοχή.

Χαμογέλα όταν σε ρίχνουνε απότομα
και βάλε πείσμα να σηκωθείς ξανά.
Όλα τα χρώματα κλεισμένα είναι σε φιλμ μέσα,
σε ασπρόμαυρα εμφάνισέ τα ακόμα μια φορά.

<http://bit.ly/1IkhIrW>