

# Η Διακοινοβουλευτική της Ορθοδοξίας στη Μόσχα

/ [Πολιτισμός](#) / [Συνέδρια](#)

[Κατερίνα Χουζούρη](#)



Οι εργασίες της 21<sup>ης</sup> Επετειακής Γενικής Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα, από 27-29 Ιουνίου. Ξεκίνησαν την Πέμπτη 26 Ιουνίου με την χαιρετιστήρια ομιλία του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης της ΔΣΟ, μέλος της Ρωσικής Κρατικής Δούμα, Sergei Popov. Στη συνέχεια αναγνώσθηκαν τα μηνύματα του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Πατριάρχου Μόσχας. Η Α' Συνεδρία είχε ως θέμα «Νέες διαστάσεις του κοινοβουλευτικού διαλόγου στη σύγχρονη εποχή». Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Γενικός Γραμματέας της ΔΣΟ βουλευτής Αναστάσιος Νεράντζης. Την Παρασκευή 27 Ιουνίου, το γενικό θέμα ήταν «Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, Χριστιανισμός, Ορθοδοξία: αξίες και έννοιες». Από την Ελλάδα μίλησαν, ο Σύμβουλος της ΔΣΟ Κώστας Μυγδάλης, ο Βουλευτής Ιωάννης Αμανατίδης Μέλος

της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στη ΔΣΟ και ο Καθηγητής του ΑΠΘ Γεώργιος Μαρτζέλος με θέμα «Η αναγκαιότητα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων». Το πρόγραμμα περιελάμβανε τέλος, Θεία Λειτουργία στην πόλη SergievPosad και ξενάγηση σε Ιερές Μονές και Πολιτιστικούς Χώρους.



Η διακοινοβουλευτική της Ορθοδοξίας στο Βελιγράδι το 2009

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός μετέβη στην Μόσχα και υπέγραψε εκ μέρους της χώρας μας, κοινή Διακήρυξη των Υπουργών Πολιτισμού των κρατών μελών της Συνέλευσης, όπου μεταξύ άλλων:

- υπογραμίζεται ο ρόλος της Ορθοδοξίας ως σημαντικής προϋπόθεσης για την διασφάλιση της πολιτιστικής ταυτότητας των λαών της Συνέλευσης,
- τονίζεται η ιστορική σημασία και το σύγχρονο έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ως παράγων σταθερότητας, διατήρησης της ειρήνης και καταλλαγής στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο,
- καταγγέλλεται ως πράξη βαρβαρότητας η καταστροφή μνημείων και χώρων λατρείας των Ορθοδόξων Χριστιανών, καθώς και των άλλων θρησκευμάτων, και
- διακηρύσσεται η αλληλεγγύη με τους λαούς και τις περιοχές του κόσμου που μαστίζονται από τη φτώχεια, την πείνα και τις φυσικές καταστροφές, καθώς και με κάθε άνθρωπο που διώκεται ή υποφέρει εξαιτίας των θρησκευτικών του

φρονημάτων και ιδιαίτερα με τους Χριστιανούς στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής των οποίων τη ζωή και την περιουσία καλείται η διεθνής κοινότητα να προστατεύσει.

Στην ομιλία του κατά την τελετή υπογραφής της Διακήρυξης, ο κ. Ανδριανός, αναφέρθηκε στο ρόλο της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο, στα ζητήματα και τις προκλήσεις της εποχής, ενώ τόνισε ότι είναι καθήκον η συνδρομή στο πολυποίκιλο έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και επαναβεβαίωσε την κοινή δράση σε θέματα που αφορούν την Ορθοδοξία, υπογραμμίζοντας τα εξής:

«...νέες προκλήσεις έχουν ανακύψει που υπογραμμίζουν την ανάγκη για συντονισμένη δράση. Ανάμεσα σ' αυτές, σαφώς κυρίαρχη θέση έχει η αντιμετώπιση των θρησκευτικών διώξεων που δυστυχώς ακόμη και σήμερα λαμβάνουν χώρα σε διάφορες περιοχές, όπως η Μέση Ανατολή, εναντίον ανθρώπων κάθε πίστης και βεβαίως και Ορθοδόξων – καθώς και η προστασία των ιερών τόπων και μνημείων από τον κίνδυνο της μισαλλόδοξης καταστροφής τους.

Ταυτόχρονα, είναι σταθερή η προσήλωσή μας στην έμπρακτη χριστιανική αλληλεγγύη προς κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται και υποφέρει, λόγω είτε φυσικών, είτε ανθρωπογενών αιτιών.

Απέναντι σ' αυτές της προκλήσεις πιστεύουμε πως η Ορθόδοξη πίστη, ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της ταυτότητας μας, μπορεί να αποτελέσει ασφαλή γνώμονα δράσης. Κι αυτό γιατί ο αλληλοσεβασμός, η ανεκτικότητα, η αναγνώριση του ανθρώπινου προσώπου ως αυταξία, βρίσκονται στον πυρήνα της πίστης μας.

Η Ελλάδα αντιλαμβάνεται πλήρως το υψηλό συμβολικό καθήκον που της αναλογεί ως προς την διαφύλαξη, την προστασία και την ανάδειξη αυτών των αξιών – και ταυτόχρονα των υλικών και άυλων τεκμηρίων του πολιτισμού της Ορθοδοξίας.

Οπως επίσης, αντιλαμβανόμαστε το καθήκον να συνδράμουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία στο σημαντικότατο έργο της – τόσο το καθαυτό ποιμαντικό, όσο και αυτό που συνδέεται με τον ρόλο της ως πνευματικής δύναμης, ειρήνης, καταλλαγής, κοινωνικής προσφοράς και συνοχής.

Η σημερινή λοιπόν διακήρυξη λειτουργεί ως μία επαναβεβαίωση αυτής της κοινής βιούλησης ως προς τον προσανατολισμό και την δράση μας, σχετικά με τα θέματα που αφορούν την Ορθοδοξία.

Εύχομαι ολόψυχα η πρωτοβουλία αυτή να καρποφορήσει και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των οξύτατων προβλημάτων της εποχής μας, αλλά και στην εμπέδωση του ανθρωπισμού, της διδασκαλίας του Κυρίου μας, που νοηματοδεί τη

ζωή και την δράση των απανταχού Χριστιανών».

Στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ο κ. Ανδριανός τόνισε την ανάγκη της έμπρακτης ενθάρρυνσης και περαιτέρω ενίσχυσης των επισκεπτών από τα κράτη - μέλη στα μνημεία και τους τόπους πίστης και ορθόδοξου πολιτισμού στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της Συνέλευσης.

Κατερίνα Χουζούρη

Υ/Γ

Η φωτογραφία της διακοινοβουλευτικής στο Βελιγράδι, είναι από την ιστοσελίδα του Βουλευτή Αναστασίου Νεράντζη, [www.nerantzis.gr](http://www.nerantzis.gr)

<http://bit.ly/1iOcZIg>