

9 Σεπτεμβρίου 2014

«Εγώ εναντίον του εαυτού μου»

Μουσική / Σύγχρονα Μουσικά Ρεύματα



«Εγώ

εναντίον του εαυτού μου» τραγουδάει ο καλλιτέχνης της Hip-hop John Wu, την

Τετάρτη στις 11:00, στο Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Pemptousia FM, στην εκπομπή «Σύγχρονα Μουσικά Ρεύματα». Το τραγούδι μιλάει για τον εγωισμό, τον κακό μας εαυτό. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε με την ταπείνωσή μας, να τον νικήσουμε και να μην κρίνουμε τον κάθε άνθρωπο για τις πράξεις του γιατί μοναδικός κριτής είναι ο Θεός.

«Εγώ εναντίον του εαυτού μου»

Έχω αλλάξει καρδιά και μυαλό
Βλέπω τα πράγματα
από διαφορετικό οπτικό φακό
Παλιά είχα τον εαυτό για Στρατηγό
Μα τώρα τον υποβίβασα
σε υποστράτηγο, λοχαγό
του αφαίρεσα τα αστέρια και τον άφησα
απλό στρατιώτη γυμνό γιατί από πάνω
έχουμε Θεό
όταν δημιουργώ το είδωλο του εαυτού
μου θρυμματίζω μηδενίζω δεν εξυμνώ
Λες είμαι ψεύτικος και πουλημένος
Μακάρι να ήμουνα μόνο αυτό
Φίλε είμαι διεφθαρμένος,
εγωιστής και πωρωμένος
Υποκριτής, θολωμένο μυαλό,
ζωντανός νεκρός και σκοτισμένος
μα δεν με νοιάζει τι κάνεις εσύ,
τι είδους mc είσαι
αν είσαι αυθεντικός η μιμείσαι
Με νοιάζει τι κάνω εγώ
τα δικά μου λάθη κοιτώ
Μετρώ όταν βρεθώ για να κριθώ
Μπροστά απ' το Θεό
Γι' αυτό μετανιώ, εξομολογούμαι, κοινωνώ
Επικοινωνώ με τον ουρανό
Φίλε δεν μπορείς
Με λόγια να με ρίξεις χαμηλά
Γατί Κρατώ τον εαυτό μου
ακόμη πιο χαμηλά

Μέσα στη καρδιά μου δίνω μάχες
πνευματικές ο πόλεμος είναι διαρκής
Τάσεις εγωιστικές, εγώ εναντίον του εαυτού μου
Θεέ μου σώσε με, μαζί σβήσε
και τα λάθη του αδελφού μου

Ανοικτή Επιστολή Προς κάθε mc
Στην Αγία Γραφή λέει
Ο κάθε άνθρωπος θα κριθεί
για την κάθε λέξη που βγαίνει απ' το στόμα του
γι' αυτό δεν κρίνω κανέναν
απ' τον εαυτό μου βάζω αρχή
Θες στο μικρόφωνο να είσαι αληθινός μαχητής;
πρέπει πρώτα να ταπεινωθείς, να γίνεις μαθητής
Μην κρίνεις για να μην κριθείς το μπορείς ψέμα
Πρέπει να φτύσεις αίμα για να λάβεις πνεύμα
Κι εσύ που λες πως το κρατάς αληθινό,
γελώ! Ο τυφλός οδηγάει τυφλό
και οι δυο στον γκρεμό
Τι ψυχή θα παραδώσεις
όταν τα μικρόφωνα σωπάσουν
Και το σώμα κάτω στο χώμα ξαπλώσεις
Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Βουρλιώτης
Τι κάνει ο άλφα και ο βήτα
Ποιος είναι αληθινός και ποιος προδότης
για σένα είναι εχθρός
Όμως για μένα αδελφός μου
προσεύχομαι για όλους
Και βλέπω μόνο τα λάθη
στη σφαίρα του δικού μου κόσμου.

<http://bit.ly/1nI3h0v>