

19 Μαΐου 2015

## Η φωτογραφία της ημέρας

[Άρθρα](#) / [Πολιτισμός](#) / [Πρόσωπα](#) [Επικαιρότητα](#)

[Κατερίνα Χουζούρη](#)



Την επέτειο της Ποντιακής Γενοκτονίας, θυμόμαστε όλοι σήμερα, Τετάρτη 19 Μαΐου. Φέτος και για πρώτη φορά, Εύζωνοι της Προεδρικής Φρουράς άλλαξαν τη στολή τους. Ντύθηκαν με τις γνωστές ποντιακές στολές, φέροντας το Εθνόσημο στο μαύρο κεφαλόδεσμο. Έτσι εμφανίστηκαν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, για να τιμήσουν τους πάνω από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες Έλληνες Ποντίους, που μαρτύρησαν από τους Νεότουρκους.



[www.e-pontos.gr](http://www.e-pontos.gr)

Αξίζει να θυμόμαστε, όπως γράφει ο Αρχιερατικός Επίτροπος Νικηφόρου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, πρωτοπρεσβύτερος Σταύρος Παπαδόπουλος, ότι «Οι Έλληνες Πόντιοι νεκροί δεν ήσαν θύματα πολεμικής σύγκρουσης, δεν έπεσαν σε πεδία μαχών, αλλά δολοφονήθηκαν, αφού πρώτα φρικτά βασανίστηκαν ή πέθαναν από πείνα, δίψα, κρύο, καύσωνα, ασθένειες, κακουχίες, ομαδικές σφαγές σε σπίτια, εκκλησίες, σχολεία, αποθήκες ή στο ύπαιθρο. Τα κουφάρια τους γέμισαν ποτάμια, λίμνες, κοιλάδες, χαράδρες, σπηλιές, φαράγγια, μονοπάτια, δάση και ρεματιές και τις Ποντιακές Ευξεινίες παραλίες, αγιάζοντας για άλλη μία φορά αυτόν τον τόπο, καθιστώντας τον, τόπο των νεομαρτύρων της πίστης και της ελευθερίας»<sup>[1]</sup>...

Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι «Εμείς έχουμε δικαίωμα στη μνήμη. Απαιτούμε από τους απογόνους των πρωταιτίων για τα πρωτοφανή σε έκταση, βαρβαρότητα, σκληρότητα μέσα, μεθόδους και μέτρα γενοκτονίας από τους αυτουργούς και τους ηθικούς αυτουργούς αυτών να αναγνωρίσουν ότι οι προγονοί τους διέπραξαν φοβερά εγκλήματα, καταδικαστέα από όλη την ανθρωπότητα και να ζητήσουν επιτέλους ΣΥΓΝΩΜΗ, που φυσικά δεν επαναφέρει ούτε τις χαμένες ζωές, ούτε τις χαμένες και αλησμόνητες πατρίδες, ούτε τους αγνοούμενους, ούτε τις χαμένες περιουσίες των νεκρών μας. Σε μας ίσως δώσει ελπίδα, ότι θα ξημερώσουν καλύτερες και ειρηνικές μέρες και για τους δυο λαούς».<sup>[2]</sup>

Κατερίνα Χουζούρη

[1] Παπαδόπουλου Στ., 2014, Σ/18 «Τσετέ - παπάς» Ο ανταρτόπαπας του Πόντου, εκδ. Ινφογνώμων, Δράμα, σελ. 17

[2] Ως ανωτέρω, σελ. 20,21

<http://bitly.com/1FsxkFq>